

WAAR VOOR UW GELD

Onze reisredactie zoekt iedere week naar *value for money*, aanbiedingen die waar voor hun geld bieden, zowel in binnen- als buitenland.

DOOR TINA DE GENDT

4€



Flug door de controle in Charleroi

Met het vliegtuig op reis is handig en snel, zolang je je niet ergert aan het eindeloze inchecken, paspoort nakijken en bagage controleren. Op de luchthaven van Charleroi kunnen reizigers deze vertraging nu omzeilen door aan te schuiven aan 'Priority Lane'. De toegang met voorrang bestond al voor vippassagiers van Jetairfly, maar zal nu ook worden opengesteld voor alle andere reizigers, bij betaling van een toeslag van vier euro. Deze betaal je niet samen met je ticket, maar kan op voorhand worden besteld via de site van de luchthaven of ter plaatse aan de 'Friendly Desk'. Eerder voerde Charleroi Airport ook al een 'Premium Pass' in om zijn frequente reizigers tegemoet te komen met tal van voordelen en een korting voor het parkeren. Ook deze is te bestellen via de site.

Vanuit Charleroi vliegen verschillende lowcost-maatschappijen, waaronder Ryanair en Wizzair, naar meer dan vijftig bestemmingen.

www.charleroi-airport.com

15€



Nulsterrepension Antwerpen

Het is weer zomer in Antwerpen en dat moet gevierd worden. Nog tot het eind van de maand zal de stad opgevrolijkt worden door concerten, film en allerlei ander leuke. Niet alleen Antwerpenaren, maar ook andere wereldburgers zijn uitgenodigd van de zomer één zwol feest te maken. Ook aan slaapplekken is gedacht en niet alleen voor de rijksten. Gasten op budget kunnen immers nog de hele zomer terecht in het 'nulsterrepension', waar de overnachting met ontbijt amper 15 euro kost. Zoals de naam doet vermoeden heeft dit pension geen sterren, geen design, geen tweepersoonskamers. En voor de lakens moet je zelf zorgen. Maar het interieur en de sfeer in deze oude gasfabriek maken veel goed.

Wie de slaap niet kan vatten door snurkende kamergenoten of andere bekommernissen, kan overigens altijd een slaapmutsje nemen in de Zomerfabriek-bar.

www.zva.be

94€



Luxeus vasten in Dubai

De islamitische vastenmaand ramadan is begonnen en die brengt in heel wat moslims het beste, lees: het vrijgevigste, naar boven. Wie in augustus naar moslimlanden reist, zal vooral rond zonsopgang niet lang moeten zoeken naar een goedkope of zelfs gratis *iftar*, de maaltijd waarmee de vasten traditioneel worden gebroken. Zelfs in het kleine oliestaatje Dubai zijn er koopjes te doen. Zo biedt het vijfsterrenhotel Bonnington, een van de luxeuzere torenhotels rond de artificiële meren van Jumeirah, een exclusief overnachtingspakket met vastenbuffet vanaf 94 euro per kamer. Voor deze prijs krijg je een verblijf in een Deluxe Kamer plus de *suhour*-maaltijd, het uitgebreide ontbijt voor zonsopgang dat in augustus al rond vijf uur wordt geserveerd. Vanaf 110 euro hoef je niet op te staan, maar krijg je dezelfde kamer met de *iftar*-maaltijd rond zeven uur 's avonds. De promotie geldt tot 29 augustus, het einde van de ramadan.

www.bonningtontower.com

689€



Fietsen in New York

Veel verkeer en veel appartementsgebouwen. Van een afstand lijkt New York misschien niet de ideale fietsbestemming, maar iedereen die er geweest is weet dat de fiets vanuit de meest comfortabele manier is om deze stad te doorkruisen en verkennen. Het is niet alleen handig om grote afstanden af te leggen, maar bovendien een stuk goedkoper dan de grote gele taxi's of de *underground*. Wie boekt via Airstop fietst New York zelfs nog goedkoper door, want deze reisorganisator biedt citytrips naar New York aan, inclusief fietstocht door Central Park of over de Brooklyn Bridge. Vanaf 689 euro per persoon vlieg je heen en terug, verblijf je twee nachten in het driesterrenhotel Best Western Bowery Hanbee in het hartje van Little Italy en krijg je de fietstocht er gratis bij. Daarnaast biedt Airstop, dat New York als zijn paradepaardje beschouwt, tal van andere praktische tips voor een probleemloos en kleurrijk bezoek aan New York.

www.airstop.be

Wereldreizigster Debbie Pappyn slaapt 224 nachten per jaar in een vreemd bed. Ze let tijdens haar reizen altijd op de kleintjes: de kleine maar fijne adressen die anderen aan zich laten voorbijgaan. GPS, dat is genieten, proeven, slapen.



GPS

40° 37' 43" noord
14° 30' 12" oost

Hoog boven Positano

Pierce Brosnan, aka 007, naast ons aan een tafeltje op de lunch. Het gecharterde Norman Foster-megajacht, met Naomi Campbell en Leonardo Di Caprio aan boord, aan het rond-dobberen voor de kust. Je zou denken dat de dromerige Italiaanse Amalfikust enkel voor de *rich and famous* weggelegd is. Zeker feestelijk en bewierookt Positano, waar hotelkamerprijzen op een elegante manier de pan uit swingen, lijkt voor veel reizigers een onbereikbare droom. Niet als je logeert in Casa Cuccaro, misschien wel een van de mooiste adressen met breedbeeld-uitzicht over de kust van Positano. De charismatische eigenaar Pepe was meer dan twintig jaar de *best man* manager van het legendarische Il San Pietro hotel in Positano.

Zonder dikke portemonnee en gestylede outfit kom je in dit hotel niet binnen. Pepe zag hoe het moest, leerde er zijn Engels en besloot om van het ouderlijke huis in het gehucht Nocelle, dat net boven de glamour en glitter van Positano uittorent, een B&B te openen. Niet alleen, maar samen met zijn vrouw Gerardina en zijn dochter Margherita als assistente.

Geen slechte zet van overvriendelijke Pepe. Ten eerste is het fijn om de drukte van Positano en de kustweg te ontspannen. Nocelle heeft alleen maar autovrije straatjes dus is het er altijd muisstil, uitgezonderd de obligate spelende kinderen en de ambitieuze kerkklokken, natuurlijk. Het paadje naar Casa Cuccaro slingert zich eerst door het groen naar beneden, via een pleintje, door nauwe straten, langs groentetuintjes en met bloemen versierde muurtjes. Voor de absolute rust moet je iets over hebben, natuurlijk.

Ten tweede is er de oprechte Zuid-Italiaanse gastvrijheid. "Benvenuti!" Pepe haalt onmiddellijk een van zijn zelfgemaakte flesjes wijn uit de kast en maakt dat we ons onmiddellijk thuis voelen. En zo zitten we op het terras,



waar enkele loungestoeltjes staan tussen de ontelbare potten met groen en bloemen, verzorgd en geliefkoosd door Gerardina. De vijf kamers zijn keurig en comfortabel ingericht, met balkon en zicht over het landschap. Pepe vertelt dat hij nog een gastenverblijfje in zijn groentetuin heeft. "Vorig jaar huurde een schrijver het voor een lange periode af. Voor de stilte, de inspiratie, de sfeer."

In Nocelle zelf zijn er een paar restaurants, net genoeg om een of twee avonden niet naar de drukte van Positano te moeten afzakken. Ook fijn is dat je hier gewoon je auto op de gratis parking van het gehucht kunt achterlaten en dan overdag de goedkope bus naar Positano kunt nemen. Want parkeren daar beneden is niet alleen een bijna onmogelijke opgave maar ook verduiveld duur.

Een koppeltje dat in de B&B logeert neem 's morgens vroeg de ferry van Positano naar Capri en keert 's avonds gewoon terug naar Casa Cuccaro. "Geen betere uitvalsbasis om de Costiera te ontdekken", glimlachen ze. Vanuit Nocello kun je ook het beroemde 'Godenpad' hiken, dat zich naar Praiano op 500 meter hoogte slingert. Of gewoon de trappen naar beneden wandelen die bijna in Positano werken. Bijna 500 meter naar beneden en 's avonds, na soms een lange werkdag, weer omhoog." Pepe lacht. "Het houdt je fit en gezond. Met als beloning een glaasje wijn achteraf, natuurlijk."

Casa Cuccaro, vanaf 75 euro per nacht voor een dubbele kamer met ontbijt, www.casacuccaro.it

Giusto sopra Positano

Pierce Brosnan, alias 007, accanto a noi a un tavolo per il pranzo. Il commercialista Norman Foster su un mega yacht, con Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio a bordo, alla deriva della costa.

Si potrebbe pensare che il sogno della costa Amalfitana sia un gioco solo per ricchi e famosi.

Positano, particolarmente incensato dove i costi di una stanza a volte sono proibitivi sembra un sogno irraggiungibile per molti viaggiatori. Non se il vostro soggiorno è a Casa Cuccaro, forse uno dei migliori posti dove stare sulla costa di Positano.

Il carismatico Pepe, proprietario, è stato più di vent'anni direttore del beach bar del leggendario Hotel Il San Pietro di Positano.

Si può alloggiare in questo posto anche se non si ha uno dei classici portafogli di pelle pieno di contanti e carte di credito.

Pepe ha imparato l'inglese da solo e ha fatto della casa di famiglia nella frazione Nocelle, uno splendido posto che condivide con i suoi clienti. Non da solo, ma con sua moglie Gerardina e la nuora Margherita come assistente.

Nocelle ha solo strade pedonali, per cui è sempre silenziosa, fatta eccezione per i bambini che giocano e le campane della chiesa, naturalmente.

Il cammino verso Casa Cuccaro si snoda attraverso il verde passando una piazza, tra vicoli, con orti e muri fioriti. Per il resto è assolutamente cielo, mare e una costa mozzafiato.

Nella casa è possibile apprezzare la sincera ospitalità del sud italiano. "Benvenuti!" Pepe riceve immediatamente con una delle sue bottiglie di vino fatto con la sua uva le sue mani, e il vecchio armadietto

in cui la tiene ci fa subito sentire come a casa propria. E così ci sediamo sulla terrazza, sulle sedie a sdraio, tra i numerosi vasi di verde e fiori, curati e accarezzati da Gerardina. Le cinque camere sono eleganti e confortevoli dotate di balcone e vista sulla campagna.

Pepe ci dice ancora che l'anno scorso uno scrittore è stato da lui per un lunghissimo periodo per il silenzio, l'ispirazione, l'atmosfera.

"Nella stessa Nocelle ci sono alcuni ristoranti, quel tanto che basta due notti lontano dalla folla di Positano dove volendo si può anche scendere usando un bus economico che collega la frazione al centro.

Una coppia che è presso il B & B si informa sul traghetto per Capri. Esce e fa ritorno la sera per riposarsi nell'assoluta pace del posto.

"Non c'è miglior punto di partenza dannatamente Costiera scoprire" sorridono. Da Nocelle è possibile ottenere la famosa passeggiata del Sentiero degli Dei, che si trova a 500 metri di altitudine e si snoda su Praiano fino ad Agerola.

O semplicemente una fantastica passeggiata a piedi a piedi giù per le scale fino a Positano. "Prima, quando la strada non c'era, i "Nocellesi" scendevano a piedi in paese tutti i giorni. Io l'ho fatto e quando ho detto a Pepe che era stancante lui ridendo mi ha risposto: - Così si mantiene in forma e in salute - e poi mi ha premiata con un bicchiere di vino, naturalmente. "